

Vraag het aan Morya

Levenslessen



In je hart zal je nooit ontgoocheld zijn

“De aarde is dikwijls niet wat je ervan verwacht en vaak sta je dan in een ontgoocheling tegenover de dingen die je om je heen ziet.

Maar in je hart zal je nooit ontgoocheld zijn wanneer je op je pad staat, omdat je hart altijd zal spreken over schoonheid, over vreugde, over liefde, over de ruimte, over zoveel verschillende thema's die - wanneer ze daarin kunnen opwellen - van een heel mooie en grote energie zijn. Er zal een trilling bovenkomen in je hart, waarvan je de vreugde kan voelen.

En dit is wat je moet leren, om deze vreugde te proberen uitdrukken met je persoonlijkheid.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 12: ‘Enkele stappen op het innerlijk pad’) © Mayil.com